

Thilala Januari



THILALA JAARGANG 48
MAANDELIJKS, JANUARI 2023
VERSCHIJNT NIET IN AUGUSTUS

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Herdenking Bubo	4
Belofte weekend	6
Leidingsbeloftes	8
Avondvergaderingen	24
Thila Quiz	25
Vuurfeest	27
Trooper	28
TC Zoekt werk	29
Uit de oude doos	32
Maandschorsen	33



Thila Coloma

A34/29G
Geerdegemstraat 80/82
2800 Mechelen
www.thilacoloma.be
site@thilacoloma.be



Voorwoord

Januari, een maand die gemengde gevoelens naar boven brengt.

Enerzijds is het een maand waarin de laatste cadeautjes uitgepakt worden, de restjes van de familiefeesten opgegeten worden, veelal loze beloftes gemaakt worden, de fitness weer helemaal vol zit, mensen volop weer beginnen lezen, sporten en gezond eten.

Maar anderzijds is deze eerste maand een periode waarin de arme studenten onder ons weer hun voetjes onder hun bureau schuiven en zich gedurende veel te lange tijd opsluiten in hun kamer om vervolgens hun leerstof zorgvuldig uit te braken tijdens hun examen. Gelukkig bieden de avondvergadering gedurende deze, vroeger kille maar gezien de klimaatproblematiek steeds warmere, maand de nodige ontspanning.

Gelukkig Nieuwjaar iedereen en veel succes aan de studenten!

Voorwoord door Antilope

Herdenking Bubo

29 december 2018.

Stilte. Oorverdovend was de stilte toen het nieuws van Bubo's dood door onze leiding werd gebracht. Weinig zeiden we, woorden waren overbodig. De shock, dat wat we hoopten dat niet zou zijn, werkelijkheid was geworden. We zijn een vriend kwijtgeraakt.

"I am a person who wants to do a lot of things trapped inside a body of a person who wants to do a lot." Zorgeloze Bubo, de last van je ziekte weerhield je niet om altijd klaar te staan voor eender wie. Je zorgde er altijd voor dat anderen zich bij jou op hun gemak voelden. De sneeuwuil is niet luidruchtig, lijkt vaak afwezig, maar kan met doordachte ideeën voor de dag komen. Bubo, we missen je droge opmerkingen die ons steeds aan het lachen brachten. Je verschijning bleef zelden onopgemerkt. Bij jou konden we steeds terecht voor een gezellige (en vooral lange) hudoessie. Als er een spel ging beginnen, "moest dat maar wachten". Op je warme afscheid geraakte niet iedereen binnen in de aula van de begraafplaats. Dat we met zovelen waren zegt genoeg over wie je was als persoon. Rustig, opmerkzaam, krachtig en scherpzinnig. Zorgeloze Bubo, je was een persoon die de strijd met zijn ziekte niet je leven liet bepalen. De impact van jouw leven & dood voelen we nog altijd in zo veel van wat we doen.

We will remember you, for centuries



Belofteweekend

Eindelijk was het weer zo ver! De vertrouwde bakfietsen en tegenwoordig ook gocarts, de zalige bossen om in te ravotten, het lekkere eten van de kookploeg ... Dankjewel aan iedereen die er mee een geslaagd belofteweekend van maakte! Wij hebben er enorm hard van genoten. Proficiat ook aan iedereen die zijn belofte deed!

Ook enkele van de leiding deden hun belofte, hieronder kan je deze terugvinden. Veel leesplezier!





Leidingbeloftes

Creatieve Lori

Hallo Iedereen

Ik sta hier omdat ik trots ben, trots om deel uit te maken van een groep zoals deze. Een groep waarvan iedereen, intussen bijna letterlijk, als familie voor me is. Een groep die me zelfvertrouwen gaf, vriendschap leerde, me tot creatieve lori doopte en die de voorbije 15 jaar zoveel mooier heeft gemaakt.

Als kleine Thilaan was ik een gevoelig, luid kindje. Ik sloeg er elke vergadering in om het meest banale object een domme naam te geven, er een hele backstory voor te verzinnen, om er dan 3 dagen mee rond te lopen. En hoe vervelend dat kleine aandachttrekkertje ook moet zijn geweest, op de scouts kon ik me volledig laten gaan. En dan later als JV en verkenner zat ik niet zo goed in mijn vel. Ik zat erg in de knoop met mezelf. Een lichtpuntje in mijn week was die zondag waarop er geen reden was om triest te zijn, waarop ik onbezorgd domme frasen kon uithalen en waarop ik me kon laten omringen door mensen waarvan ik wist dat ze me graag zagen zoals ik ben. De vriendschappen die ik toen sloot zijn me zo enorm waardevol en draag ik nu nog even dicht bij mijn hart. Ik ben mezelf kunnen zijn en ik heb me kunnen uitleven. Dat is waarom ik TC graag zie. Een liefde met onvermijdelijke ups en downs maar eentje die best wat kan doorstaan. Dat bewijs ik even met was voorbeelden.



Mijn liefde voor scouts doorstond:

- Die ene vergadering toen we gewoon de vreselijke film Sausage Party keken.
- Ijskoude winterse wandeltochten waarbij in een nat geregende slaapzak onder een groen-blauw plastic en zeil, in een bos dat we deelden met wat everzwijnen het dichtste bij comfort was dat we konden wensen.
- Smerige slaapzakken 's nachts in de Semois moeten uitwassen.
- En zelfs een buitenlands kamp dat in Noorwegen zou moeten plaatsgevonden hebben, dan Frankrijk, dan uiteindelijk gewoon Veurne waar we allemaal corona opdeden, in quarantaine in een verlaten school in duffel moesten, ik 2 gsm's stuk maakte en dan ziek van corona en een keelontsteking op de grond moest slapen omdat er bed wantsen in mijn luchtmatras zaten... zelfs toen, was mijn liefde voor de scouts onvoorwaardelijk.

Ik beloof, aan jou TC, dat ik wil helpen om iedereen met diezelfde positieve blik naar al die avonturen terug te laten kijken, dat elke tegenslag een leuk verhaal wordt en elk geluk gevierd wordt. Ik wil helpen om al onze waardevolle tradities die me zoveel hebben bijgebracht verder te zetten, en te werken aan waar we nog wat mee achterstaan. Om elk kind, en zeker diegenen die ook wat anders zijn, een even prachtige scoutservaring te kunnen geven. Zodat ze nu, en binnen een paar jaar als ze hier staan, ze ook kunnen zeggen hoe trots ze zijn om deel uit te maken van een groep zoals deze.

Gehechte Rayador

Soms krijg ik de vraag, scouts, waarom doe je dat eigenlijk nog? Is dat wel leuk, zo leiding zijn? Het antwoord op dat laatste is natuurlijk: JAA. Het antwoord op de eerste vraag is omdat scouts mega leuk is en het fijn is om je elke zondag uit te leven.

Dan ben ik beginnen denken wat ik eigenlijk zou missen als ik nooit was gestart in de scouts. Als kleine kapoen waren die eerste stapjes op de terreinen van TC natuurlijk heel spannend. Gelukkig zat ik met al mijn vriendjes samen bij Kapoenen 2. Van dat eerste jaar heb ik niet veel herinneringen; behalve dat we echt heel leuke leiding hadden en op mijn eerste kamp er echt een gigantische storm was met tenten die gingen vliegen. Die eerste jaren op TC hebben er wel voor gezorgd dat ik de scoutskriebel helemaal te pakken kreeg. Wat ik ook gemist zou hebben zijn al de geweldige kampliedjes, die we nog steeds vanbuiten kennen. De superleuke spelletjes, de eerste echte wandeltochten en kampeerervaringen. Scout zijn zorgt er wel voor dat je de kleine dingen leert appreciëren zoals jezelf wassen in de beek en ondertussen kunnen kijken naar een prachtig uitzicht. Afzien tijdens de 3-daagse maar toch gelukkig kunnen worden van een regenboog, roze lucht of prachtig panorama. Samen eten op de grond en 10 dagen doorbrengen zonder enige luxe. Wat ik ook echt geleerd heb op de scouts is doorzetten. Die wandeltochten en dan voornamelijk het overlevingsweekend waren niet altijd mijn favoriete ding en eerder een hele opgave waar ik vooraf altijd tegenop keek.

Uiteindelijk kwam je achteraf wel thuis met een trots gevoel en hele berg verhalen omdat je het toch maar hebt gedaan. Dan heb je natuurlijk ook de buitenlandse kampen. Toch echt wel de hoogtepunten van mijn scoutscarrière die ik voor geen geld van de wereld gemist zou willen hebben.

Mijn eerste BK en totemkamp was in Montenegro. Na een lange busrit was het dan eindelijk zover om ons 3 weken lang te amuseren in de zon. Met als hoogtepunt onze totemdag. Sinds die dag mag ik trots door het leven gaan als Gehechte Rayador. Tot op de dag van vandaag past deze totem nog steeds bij mij. Nog steeds ben ik niet de grootste opvaller en hou ik van gezellige babbeltjes met mijn vriendinnen en probeer ik de positieve punten van alles altijd te zien. Snel opgeven doe ik nog steeds niet en dat plichtsgetrouwe karakter zit er ook nog altijd in.

Daarna had je ons VT-kamp in Spanje met allemaal leuke momenten met VT'01. Op het eerste kamperrein sliepen we in ons eigen Callais kamp en ook onze uitstap naar het waterpretpark en kampeertripje waren heel plezant. Vorige zomer waren we op BK in Italië, elke dag zwemmen in het mooiste meer en in de avond naar de sterrenhemel kijken!

Natuurlijk heb ik ook goeie vrienden gemaakt op de scouts. Niet enkel hier zijn ze mijn amigo's maar ook naast de scouts zie ik ze supergraag. Zonder de scouts had ik nooit zo een goede maatjes gehad om koffietjes te drinken, zotte plannen te bedenken en reisjes te maken.

Als laatste zou ik natuurlijk al mijn kapoenen van de afgelopen jaren niet willen missen. Elke week kijk ik er weer naar uit om hen terug te zien om net zoals mijn kapoenenleiding, hen een geweldige eerste scoutservaring te geven die ze hopelijk niet vergeten. Hun fantasie te prikkelen en hun nieuwe dingen te laten ontdekken. Ik hoop dat ze later denken, amai die jaren bij kapoenen 2 waren echt wel superleuk en ik wil net zo een leiding zijn als die ik toen had. Net zoals ik denk van mijn eigen leiding de afgelopen jaren.

TC bedankt voor alles en hopelijk mogen we hier nog lang bellen blazen.

Innig Leeuwaapje

Scoutskamp 2021, ik geef mijn eerste jaar leiding aan JV2. We wandelen door een bos. De zon schijnt zacht door de bladeren. De lucht is zuiver, de vogels fluiten, ik hoor mijn JV's zacht op de achtergrond. Ik voel mij intens gelukkig. Dit is het mooiste bos waar ik ooit ben doorgelopen tijdens een driedaagse. Of misschien toch niet, denk ik. Misschien heb ik daar niet altijd naar gekeken? Ik denk terug aan mijn driedaagses als JV. Patrouilleleider, dat was spannend. Ik ging met mijn papa op voorhand een dag wandelen in de Ardennen om het kaartlezen te oefenen. Ik kocht Dextro, bleinenplakkers en tape. Ik wilde niet verloren lopen, niet samen wandelen met andere patrouilles en op tijd aankomen. Ik wilde het vooral heel goed doen. En dat was niet gemakkelijk. Want we liepen fout, de weg die ik wilde volgen bleek een grensweg te zijn. Ik herinner me hoe erg ik dat vond. Want het was mijn verantwoordelijkheid. Ik denk terug aan hoe ik opkeek naar Arassari en Pizoté . Zij wandelden met een kompas, namen veel pauzes en gingen door weilanden. Zij droegen met een onwaarschijnlijk gemak, enthousiasme en plezier hun verantwoordelijkheid. En ik kon dat niet.

Al die gedachten schoten dus door mijn hoofd tijdens die driedaagse in 2021. Ik voelde me sterk omdat ik op dat moment wel kon genieten van de vogels, het zonlicht en de mensen rondom mij. Ik was helemaal in het moment en niet in mijn hoofd. Ik dacht: dit is wat de scouts mij heeft geleerd.

De scouts heeft mij geleerd te genieten van het hier en nu. Er viel een gelukstraan over mijn wangen. Ik was zo trots dat ik dat geleerd had. En ik besliste toen, in 2021, tijdens die driedaagse, dat dat de boodschap zou zijn die ik vandaag aan jullie zou brengen. Tijdens mijn belofte. Dat ik dat nu kan. Dat ik me nu geen zorgen meer maak. Dat ik gewoon kan genieten van het hier en nu. Dat ik blij ben dat ik niet meer zo ben. Geen overdreven voorbereiding meer, geen dwang om het goed te willen doen.

En hier sta ik dan. In de beloftemis. Met knikkende knieën en zweethanden, zoals mijn voorgangers het zo goed hebben omschreven. Ik weet al anderhalf jaar wat ik ga zeggen.

Maar in dat anderhalf jaar, heb ik natuurlijk ook verder nagedacht. En ineens overviel het me. Ik ben nog steeds dezelfde. Ik ben nog steeds het kind dat vooraf oefent, bleinplakkers, tape en Dextro koopt. Ik voel mij verantwoordelijk. Ik wil het goed doen. En dat is één helft van mij. De andere helft kan onwaarschijnlijk hard genieten, in het hier en nu. Houd van het samen zijn. Kan samen rond een vuur zitten, kijken naar hoe iedereen gezellig met elkaar praat en kan daar dan een buik vol geluiskriebels van krijgen. De scouts heeft mij geleerd dat dat mijn twee kanten zijn. Dat het geen kwestie is van het eerste te onderdrukken en het tweede te vergroten. Het is een kwestie van kiezen en afwisselen. Op het ene moment kies ik voor de ene kant, en op het andere moment kies ik voor de andere kant. En het is goed als de twee elkaar afwisselen. Ik ben de scouts onwaarschijnlijk dankbaar om mij dat te leren, maar ik ben ook dankbaar dat ze me blijft uitdagen om het evenwicht te vinden. Want geloof mij, ik ben nog altijd op zoek.

Naast deze levensles, heeft de scouts mij ook onwaarschijnlijke herinneringen en vriendschappen geschonken.

Voor mij gaat er niks boven een scoutskamp, samen rond een vuur zitten, uren bij het stoofvlees wachten, gezellig babbelen in de tent met het tokkelen van de regen, kaartlezen op driedaagse, met rubberen laarzen over het terrein lopen en kijken naar hoe iedereen lacht en speelt. De scouts heeft mij al deze dingen gegeven en door de scouts weet ik dat ik ze leuk vind.

Ik ben ook dankbaar voor de vele vriendschappen. Grote en kleine. Hechte en vertrouwde. De scouts heeft mij een onwaarschijnlijke groep dichte vrienden geschonken, die elkaar door en door kennen, waarbij ik mij 100% op mijn gemak voel en onwaarschijnlijk geliefd. Maar de kracht van TC zijn ook alle vriendschappen buiten het vaste kliekje. Een onuitputtelijke bron van leuke mensen. Elke leidingsploeg en elke activiteit is opnieuw een kans om je te amuseren met iemand die je eigenlijk niet super goed kent. En ons amuseren doen we. Er is een vertrouwdeheid. Een gemak. Een 'als vanzelf'. En dat voelt heel erg goed.

Naast mijn dankbaarheid betuigen, zou ik graag ook aantal dingen beloven. Ik heb een onwaarschijnlijk leuke en evenwichtige leidingsploeg dit jaar en mijn JV's zijn uitdagend, zoals JV's moeten zijn, maar ook zalig. Ik wil er graag, samen met die geweldige leiding en die geweldige JV's, ook een geweldig jaar van maken. Daarom beloof ik om tijd te steken in leuke spelletjes, origineel en nieuw. Ik beloof ook te luisteren naar onze kinderen, hen te vermaken, met hen te spelen, te babbelen, te lachen, te zeveren. Ik beloof samen te werken met mijn medeleiding, een team te vormen, attent te zijn. Ook beloof ik mijn best te doen voor TC in het algemeen, door goed na te denken over welke taken ik wil opnemen en hier dan vol voor te gaan, maar ook door bij last-minute noodgevallen naar voor te komen.

En naast al deze dingen, beloof ik ook om onwaarschijnlijk hard te genieten, te lachen, te spelen, onnozel te doen en dom te zijn.

Dus: dankjewel TC. Dankjewel voor de levenslessen. Dankjewel voor de uitdaging. Dankjewel voor de vriendschap. Dankjewel voor de mooie herinneringen. En alvast dankjewel voor alles wat nog komt.

Merci dus. Voor alles.

Innige knuffel, Leeuwaapje.

Scherpzinninge Coëndo

Hier sta ik dan.

Mijn belofte te doen ... alweer. Dorie toch! 8 jaar geleden maakte ik als verkenner de belofte om nooit meer iets te beloven. Ik weet het cliché. Toen ... haatte ik het om voor een publiek te spreken. Nu nog steeds trouwens. Maar wat als Verkennen verplicht was is nu een eigen keuze. Nu kan ik eigenlijk enkel kwaad zijn op mezelf. Maar goed. Dingen beloven ... pfff. Niet mijn sterkste kant. Zeggen dat ik niets meer ga beloven heb ik al eens gedaan dus dat kan ik nu ook niet doen.

Tot zover dus mijn intro

Dit was dus het eerste stuk dat ik had geschreven voor mijn belofte. Dit was een beetje de inleiding als het ware. Dat was redelijk snel geschreven en heb ik eigenlijk weinig tot niet meer aangepast. Het volgende stuk daarentegen... Amaaaaaai. Dat ging moeizaam. Na 8 keer opnieuw te beginnen aan dit deel omdat het te stereotiep was, waarmee ik vreesde dat er iemand in het publiek Bingo ging kunnen roepen halverwege mijn belofte. Of dat ik iets had geschreven dat enkel te beschrijven valt als een speech die een Oscar winnende acteur zou doen blozen.

Wat te doen. Wel wegens mijn uitstelgedrag ben ik pas gisteravond aan deze belofte beginnen schrijven. Conclusie? We maken er een Oscar speech van!

TC ik voel me vereerd om hier vandaag voor jullie te mogen staan. Het mag dan misschien geen Oscar zijn die ik straks in ontvangst mag nemen maar een fluitje is ook wel leuk.

Vooraleer ik dat felbegeerde fluitje in ontvangst zal nemen wil ik eerst enkele mensen bedanken.

Ik denk meteen aan al de verschillende leiders die ik doorheen mijn scouts carrière heb gehad. Jullie inzet is wat scouts voor mij een plek maakte waar ik graag was, een plek waar ik me veilig voelde en vooral een plek waar ik kon ontdekken wie ik was en die persoon ook gewoon kon zijn. Als er oud-leiders van mij in het publiek zitten. Wil ik jullie bij deze ten zeerste bedanken.

Jullie hebben mijn beeld en liefde voor de scouts geschept. Een beeld dat ik hopelijk al heb kunnen doorgeven aan mijn leden... . Dat is mijn doel als leider.

Mijn Leden, mijn mannekes of “kinderen van God”. Zo noem ik ze ook wel eens. DE volgende generatie aan leiders van TC. Ook jullie wil ik bedanken. Jullie maken het me als leider absoluut niet altijd even gemakkelijk. De eindeloze reeks aan vragen waarop ik geen concreet antwoord heb en dus maar met iets op de proppen kom om jullie gerust te stellen. Allez geruststellen, elke leider in deze zaal weet dat ik daarmee bedoel “om van jullie gezaag af te zijn.” Maar even back to the point gaan. Ik wil jullie bedanken om zo een oprecht fijne groep te zijn. Jullie zijn de reden dat ik vandaag de dag nog leidinggeef. Ik zeg het niet vaak of gewoonweg niet. Maar jullie zijn echt wel gewoon de beste Verkenner groep. Dank jullie wel daarvoor.

Allez en nu voor het melige deel van deze speech (kuch kuch) belofte.

De grootste dank moet toch wel uitgaan naar mijn mede vt's van het jaar 2000. Jullie zitten toch al wel het langst met mij opgescheept. Dank jullie om gewoonweg een hecht jaar te zijn. Ik heb met jullie velen fantastische momenten meegemaakt. Jullie waren er tijdens de beste momenten in mijn leven. Maar jullie waren er ook op mijn aller slechtste. Telkens keer ik een dieptepunt had bereikt stond er wel iemand van jullie klaar om me te proberen helpen. Ik wil jullie allemaal bedanken om er toen te zijn voor mij. Eerste had in een lijn geschreven waar waarin ik jullie mijn scoutsfamilie in wil noemen maar dat voelde niet juist. Ze zeggen wel eens: "familie kan je niet kiezen, vrienden wel." Jullie mijn familie noemen is belachelijk. Voor mij overschrijdt het veruit een familieband. Dus nu nog een laatste keer naar jullie toe ... 2000, bedankt.

Ondertussen heb ik al wat jaren mogen leidinggeven binnen het grote TC en een deel mogen uitmaken van het bijna intrinsieke raderwerk dat onze scouts doet draaien. Ik bedank dan ook alle medeleiding alsook kookploeg, VZW allez eigenlijk alle mensen die ervoor zorgen dat de scouts nu al jaren aan een stuk al die zondagen, weekends en kampen is kunnen doorgaan. Zij die eerder vaak dan niet meerdere dagen in de week opofferen om het bedrijf "TC" te runnen. Danku!

Maar mijn dank gaat ook uit naar zij die er niet elke zondag, elke werkvergadering of elke groepsraad er staat. Neem het van mij aan. Wees liever de leider die maar 66% van de tijd aanwezig kan zijn maar zich nuttig maakt dan de leider die 98% van de tijd aanwezig is en van wie er daarmee ook eigenlijk alles gezegd is.

Natuurlijk zijn er nu nog veel mensen die ik nog niet heb kunnen bedanken hier aanwezig of zijn er die hier niet aanwezig zijn. Om toch iedereen mee te hebben wil ik graag TC bedanken. Bedankt om zo een gigantisch grote, gekke, enthousiaste en ronduit fantastische bende spacers te zijn die elke zondag samenkomen om hun liefde voor de scouts te delen.

TC je bent fantastisch. Het is dan ook met een ontzettend grote trots dat ik hier voor je sta, rond kan kijken en me kan verzekeren van de mooie toekomst die je nog te wachten staat. Een einde aan een al zeg ik het zelf mooi scoutscarrière staat misschien in zicht. Maar een afscheid maak ik er zeker niet van.

Nu echt de allerlaatste keer.

TC ... dankjewel!

Uitdagende Mustela

Soms denk ik na hoe mijn leven anders zou zijn als mijn ouders mij niet naar de scouts zouden hebben gestuurd. Door puur toeval kwam ik bij Thila Coloma terecht. Mijn zus was goed bevriend met Kameel, die in de scouts zat. Mijn zus ging vanaf het tweede jaar kapoenen naar de scouts en ik dan maar ook. Een schijnbaar banale keuze, maar met een enorme impact op wie ik ben geworden. Zonder de scouts zou ik zo veel niet hebben gedaan, niet zo veel hebben geleerd, zo veel hebben beleefd.

15 jaren scouts hebben mij toch al een heel aantal herinneringen opgebracht. Als kapoen leerde ik dat kampen bouwen het belangrijkste onderdeel van stratego is. Als seniorwelp maakte mijn leiding mij duidelijk dat ik geen twee matjes op elkaar nodig had op een tweedaagse. Bij de JV's was ik onder de indruk van Amazilia die op kamp van het natte hout opeens magisch een groot vuur wist te maken nadat we ons "even moesten omdraaien". Bij de verkenners toen we op onze snikhete dagtocht in Spanje met de lege drinkbussen van de groep naar het kraantje aan het einde van onze tocht liepen, om dan weer terug te keren om de anderen water te geven en onszelf hierna de 'maze-runners' doopten. Met de VT's was een quarantaine zo slecht nog niet. Als leiding vorig jaar in Italië toen we op onze driedaagse na een stevige klim boven kwamen met een prachtig zicht op een gletsjer (en natuurlijk dat ik toen samen met Vos in een tent mocht slapen). Snoek die deze beklimming deed door één van zijn voeten steeds

met een sjorkoord omhoog te trekken staat in mijn geheugen gegrift. Op de studieclub waar we elke dag croques aten, waar nog steeds de beste mitrailletten van Mechelen worden gemaakt, en waar alle energiedrankjes de revue passeren. Het zijn deze momenten die mij blij maken dat mijn zus bevriend geraakte met Kameel. Het zijn deze momenten met jullie die ik zo apprecieer.

Ik leer veel te appreciëren. Scoutskampen (zowel in het binnen- als buitenland), nieuwe gebouwen, de beste feestjes, etc., dat wordt allemaal geregeld door vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Hoe studerende jongeren hier allemaal in slagen blijft voor mij een wonder.

De scouts heeft mij al veel geleerd en blijft dat ook doen. Sjoren of een tent opzetten, zeker, maar ook veel meer dan dat. Leren om samen na te denken om tot een oplossing te komen. Rekening houden met elkaar. Excuses aanbieden wanneer het fout gaat. Verantwoordelijkheid opnemen, ook wanneer er donuts worden gereden op ons terrein.

Om die redenen wil ik scouts Thila Coloma graag bedanken; maar met de scouts bedoel ik eigenlijk jullie, die nu hier zijn en luisteren naar mijn belofte. Dat zijn mijn medeleiding. Dat zijn mijn mede-groepsleiding. Dat zijn de leden van de studieclub. Dat is mijn vroegere leiding. Dat zijn de leden van team kampterreinen, enzovoort. Dít hier is TC. Wat jullie doen, wat jullie zijn is waar ik vandaag dan ook mijn appreciatie voor wil uiten.

De scouts is en blijft een heel groot deel van mijn leven. Ik heb zo veel met jullie mogen delen. Waar ik ook ben draag ik de impact die de scouts op mij heeft gehad mee. De invloed van de scouts op mij als persoon, als uitdagende Mustela, kan ik niet overschatten. Jullie hebben mij gevormd tot de persoon die ik nu ben, en daar ben ik blij om. Hoe ik zou zijn en wat ik zou doen zonder de scouts kan ik niet beantwoorden, maar dat hoeft ook niet.

Bedankt.

Uitdagende Mustela



Avondvergaderingen

Omdat vele leiders en leidsters van TC in de maand januari moeten blokken, zijn er ook nog heel deze maand zaterdagavond vergaderingen.

Op 7 januari zal het **geen** scouts zijn, door de eerste zaterdag van de maand.

Voor KAP-JW-W-SW-TT

Voor de jongere takken duurt de vergadering van 18u30 tot 20u30.

Voor JV

Voor JV's duurt de vergadering van 18u30 tot 21u.

Voor V-VT

V's en VT's doen nog een half uurtje langer vergadering van 18u30 tot 21u30.

BELANGRIJK: 28 januari is het voor de Verkenners vergadering tot 21u, nadien is het Vuurfeest.

Thila Quiz

SAVE THE DATE!

Zet 2023 meteen goed in en schrijf je in voor de Thilaquiz! De clash van brein en branie, van kennen en kunnen vindt plaats op 25 februari 2022 vanaf 19.30. Tot dan!

Inschrijvingslink: <https://forms.gle/Xqn3uZ3jwvx4v4zcA>

Thila Coloma *presents* after Corona

Thila

zaterdag 25 februari 2023

Zolt

€ 25 per ploeg
Max. 5 personen per ploeg



Deuren 19:30 u
Eerste vraag 20:00 u

Libertuscentrum 'De Brug'
Nekkerspoelstraat 366, Mechelen



vanaf 1/01/2023



Inschrijven online via www.thilacoloma.be

Vuurfeest

Ook dit jaar zullen de VT's een gezellig vuurfeest organiseren. Het zal doorgaan op zaterdag 28 januari 2023, vanaf 16h (ovb). Zin in een gezellig praatje rond het vuur? Hamburger en ander lekkers? Of een lekker shotje jenever? Dan is onze scouts the place to be!

Verwacht je aan één groot vuur, alsook wat kleinere gezellige vuurkorven met op de achtergrond een leuk deuntje. Er zullen lekkere snacks geserveerd worden, die avondmaal waardig zijn en voor de vergadering start te verkrijgen zijn. Uiteraard zijn er ook veggie opties! Verder zal er een groot aanbod aan jenever en andere lekkere drankjes zijn, ook non-alcoholisch!

Graag tot dan!



Trooper

Huh? Gratis mijn favo vereniging steunen? Hoe kan dat?

Wel dat kan via de Trooperpagina van onze scouts!

Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.

Iedere vereniging heeft een unieke Trooperpagina. Op deze pagina staan links naar webshops.

Als je via die links op de Trooperpagina van onze scouts naar de webshop surft, weet de shop dat je onze scouts wil steunen.

De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder 1€ extra uit te geven.

Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar onze scouts. Iedereen blij!

Dus als je wil online shoppen, één adres:

<https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/thilacoloma>

A promotional graphic for Trooper. It features a yellow smiley face wearing sunglasses on the right. On the left, there is a light blue rectangular area with the text 'HEY! WIJ ZITTEN OP TROOPER!' in white. Below this, there are two overlapping boxes: a yellow one with the text 'Koop bij al jouw favoriete webshops via onze pagina' and an orange one with the text 'ZO KRIJGEN WIJ EEN PERCENTJE!'. At the bottom of the graphic, in a smaller font, it says 'Jij betaalt géén euro extra... maar wij krijgen wel een percentje!'.

HEY! WIJ ZITTEN OP TROOPER!

Koop bij al jouw favoriete webshops via onze pagina

ZO KRIJGEN WIJ EEN PERCENTJE!

Jij betaalt géén euro extra... maar wij krijgen wel een percentje!

TC ZOEKT WERK

De Verkenners, VT's en Leiding van Scouts Thila Coloma gaan in 2025 terug op buitenlands kamp, maar om dit allemaal te kunnen betalen hebben we centjes nodig.

Heb je schilderwerken voor de boeg, een tuin die dringend opgeknapt moet worden of een zolder die wel eens een opruimbeurt kan gebruiken?

Heb je hulp nodig bij een feest of evenement?

Slechts één adres: Thila Coloma!

Als je onze hulp graag wil inhuren kan je contact opnemen met werkjes.tc@gmail.com of bellen naar Pony (Sara Vandenbussche): 0472 88 69 00, die samen met Zeepaardje (Thea Vandenbussche) verantwoordelijke is.

Bedankt!

Korting Andy

Zoals je misschien al las in onze nieuwsbrief van december, werken we sinds kort samen met Andy en kan je een korting scoren! Interessant? Lees dan even verder!

Voor heel wat events bestellen we drank om jullie dorst te lessen, denk maar aan Fanta's en trippels op dessertnamiddag of een Apperolleke op TC Classic. Sinds dit scoutsjaar werken we hiervoor samen met online drankenleverancier Andy. Zij bieden een ruim assortiment aan van (lokale) dranken. Bovenop hun assortiment rekenen ze geen afleverkosten en nemen ze telkens ons leeggoed terug mee, wat dus super praktisch is! Dit alles doen ze met 100% elektrische voertuigen geleverd door groene stroom. Als dat niet mooi is!

Omdat wij hun eerste grote klant in het Mechelse zijn, willen ze hiervoor iets terug doen. Ze geven namelijk een heuse korting!



Hoe werkt het?

1. Surf naar <https://andy.be/nl>
2. Kies je favoriete dranken uit hun ruim assortiment
3. Ga naar 'afrekenen' via je winkelmandje en maak je profiel aan
4. Gebruik je persoonlijke kortingscode 'THILACOLOMAA02' op het einde bij het kiezen van je betaalmethode
5. Sit back 'n relax en geniet van je drankjes!

Het toffe hiervan is dat je 3 maal deze code kan gebruiken bij een bestelling bij Andy!

Laat het jullie alvast goed smaken, die lekkere fruitsap of fris pintje. Zoals je misschien merkt, zijn wij alvast fan van de samenwerking.



UIT DE OUDE DOOS

Elke week tonen we een pagina van een Thilala uit de oude doos. Deze week: een pagina uit de thilala van 1979, dat is 43 jaar geleden!



Kapoenen 1 2023

*De leiding van kapoenen 1 wenst jullie
een gelukkig nieuwjaar!*

Opgelet: Doorheen januari zijn het avondvergaderingen die
steeds doorgaan van **18u30 – 20u30**

7/01: Vandaag is het helaas geen scouts.

14/01: Vergeet zeker geen snoep mee te nemen want vandaag
gaan we peperkoekenhuisjes maken!

21/01: Vandaag doen we een gezellige filmavond. Zeker komen!

28/01: Hopelijk staat het geluk aan jullie kant vandaag want
vanavond is het casino! Daarna kunnen jullie met je ouders iets
lekkers gaan eten en drinken op het vuurfeest.

Vergeet niet steeds op tijd op de scouts te zijn in perfect uniform
en te verwittigen indien je niet kan komen. :)

Kusjes van jullie leiding,
Chimpansee, Coscoroba, Tuba, Todak, Parkiet, Pinty en Kuda xx

Happy New Year

Kapoenen 2

JANUAAAARRIII is hier en brengt ons het nieuwe jaar 2023 !!!!! (omg wauw) ook brengt **januari** ons **avondvergaderingen** dit betekent dat we op **zaterdag avond** van **18:30 tot 20:30** vergadering hebben inplaatsvan op zondag

07/01 Is het geen scouts :(rust lekker uit en bereid je voor op de rest van de maand!

14/01 in deze donkere tijd van het jaar is het het best om te genieten van een gezellige film en gezellige binnenspelletjes

21/01 gebruiken we het donker in ons voordeel en spelen we allemaal glowlight spelletjes!

28/01 we ronde januari af met een casino avond dus kleeed je Extra 'classy' aan! een uniform is vandaag niet nodig (allen maar classsss)

2023

Wij wensen jullie een zeer gelukkig nieuwjaar!

OPGELET: Doorheen januari zijn het avondvergaderingen. De vergaderingen zullen steeds doorgaan van 18u30 - 20u30

7 januari: Geen scouts ☹️

14 januari: Geloof het of niet, maar vandaag doen we niks minder dan een kei leuke casinoavond! Vergeet dus zeker je chique kledij en pokerface niet!



21 januari: Knibbel knabbel knuisje... Vanavond bouwen we een super lekker peperkoekenhuisje!

28 januari: Vandaag maken we het ongelooflijk gezellig met een leuke filmavond!



Groetkes en een gelukkig nieuwjaar van jullie favoriete leiding: **Lar, Aloeatta, Hippo, Sneek, Bergduivel, Dingo en Albatros**

Jongwelpen

Welpen

07/01 Jullie leiding is nog steeds aan het bekomen van het Nieuwjaarsfeestje dus dan is het jammer genoeg geen scouts!

14/01: Casino!!! Kom in een fancy outfit naar de scouts en bereid je voor op een gezellig avondje bluffen!!!

21/01: FILMAVOND!!! De leiding voorziet de nodige snacks en drankjes

28/01: Een sluijspel dus vandaag moet je extra stil zijn!!!! Erna volgt Vuurfeest, dus dan kan je allemaal wat lekkers smullen of een warme choco drinken!!!!!!

3 gigantische dikke kussen van jullie leiding voor het nieuwe jaar xxx

Het zijn avondvergaderingen deze maand van 18:30-20:30 op zaterdagavond!

Kom zeker in perfect uniform en verwittig als je niet kan komen!!!!!!

Seniorwelpen

In Januari zijn het AVONDVERGADERINGEN!!!!

(18u30-20u30 op Zaterdag)

20/22

-Zaterdag 7 Januari-
Geen scouts ://///

-Zaterdag 14 Januari-
Kookaburra's nieuwjaarsbrief:

Mijn voornemen
voor het nieuwe
jaar is voor 14
Januari een kei
leuk spelletje te
maken!!!

-Zaterdag 21 Januari-
Impala's favoriete scoutsactiviteit:



-Zaterdag 28 Januari-
Mustela's favoriete spel...

TicTak

7/01

Geen scouts



14/01

Peperkoekenhuisjes maken.....

21/01

Waarom is een olifant niet vierkant
en van ijs? omdat het dan een ijsblokje zou zijn
We gaan schaatsen!

28/01

We doen casinoavond, vergeet
je pokerface niet...

JV1



1/1 geen scouts
want het is
nieuwjaar

7/1 Helaas pindaas vandaag
geen scouts



14/7 Gezellig smullen met
JV1. Meer info volgt nog!



21/1 Vandaag zetten we
het terrein in vuur en
vlam neem dus zeker
extra droge kleren mee



VT'05 VUURFEEST



©Thilla Coloma
Geerdemestraat 80/82
2800 Mechelen

GRATIS

28 januari 2023

28/1: Vandaag casino met de ander JV's.
Kom dus in casino thema en breng
gerust een gezelschapsspelletje mee.
Nadien Vuurfeest van VT'05.





14/01: peperkoekehuisjeeee

07/01: GEEN
SCOUTS

21/01: casino

28/01: super-mega-kei-leuk-spel

JV3



J<3
Nu actief



Zeg leiding

Wat doen we in januari op de scouts?

Coelho

7 januari is het spijtig genoeg geen scouts :(



Maar 14 januari bouwen we de mooiste peperkoeken huisjes in de geschiedenis van TC!

maa 13:13

Sambar

En de 21ste laten we de Schot in onszelf naar boven komen tijdens de Highland Games

← Pumba heeft geantwoord op Sambar

En de 21ste laten we de Schot in onszelf naar boven komen tijdens de Highland Games

Spannend!

maa 13:48

Sambar

28 januari opent casino TC zijn deuren, en kan je strijden voor de titel van rijkste JV aller tijden!

Pumba

Trouwens... 😊 ← ⋮

Gelukkig nieuwjaar allemaal! 😊 ← ⋮

ma 25



Aa

41

V1



07/01 geen
scouts, iedereen
verdrietig 😞

14/01 We gaan een trek
spel spelen, niet te
missen!!!



21/01 De leiding heeft
jullie staun nodig wegens
overdosis aan examens,
komen is de boodschap!

28/01 We doen een iets
kortere
avondvergadering
daarna vuurfeest van
V105!!

Kusjes Ernoë, Lama,
Pizoté, Gaur en
Zeepaardje
xxx

V2

<https://open.spotify.com/playlist/158sOBDExf03A26AZVAC0J?si=af476b4b91e94430>

Embed playlist

Color:

Size: x



VEETWEE JANUARI
dimon sirckx

PREVIEW

- 1 January 7th
Cami Castillo 3:40
- 2 CASINO
Disiz, LUCASV 3:21
- 3 Avond
Lieven 3:07

Show code

By embedding a Spotify player on your site, you are agreeing to [Spotify's Developer Terms](#) and [Spotify Platform Rules](#)

V3

7 januari: **Geen scouts** maar je kan je wel bezig houden met de eigenaar van dit oog te achterhalen.



1

2



14 Januari: avondvergadering (18u30 tot 21u30).

Dan gaan we echt ziek spelen, alle energie eruit! En je moet nog steeds raden wiens oog van jullie leiding dit is!



3

21 januari: avondvergadering (18u30 tot 21u30) ooh misschien vanavond een super quiz, casino, peperkoekenhuisje of film? Wie zal het zeggen, kom en zie en we houden jullie op de hoogte via facebook en instagram!! Raad vooral het oog!

28 januari: avondvergadering, misschien vandaag dan casino of peperkoekenhuisje. Of een dik spel buiten? We gaan alvast daarna ziek veel eten en drinken op vuurfeest!

Raad het oog!!



4

5

Okee dus het doel van deze thilala is om het oog van jullie leiding te raden!! Post op instagram jullie voorspelling (dus bv: 1: baya, 2: pari, ...) degene die juist raad krijgt het peperkoekenhuisje van pari, fret, coëndou en Lori!!

Fucking veel kusjes van jullie leiding xx



VT'05 VT'05 VT'05 VT'05

Wadup liefste VT'tjes,

Hopelijk staat hierboven dit keer wel VT'05 (of VT) maar niet opnieuw VT'03 of VT'04 @redactie.

Maar nu januari is aangebroken, liggen jullie examens reeds ver in het verleden en kunnen jullie eindelijk lekker:

GENIETEN GENIETEN GENIETEN

Echter is er voor jullie deze maand slechts één ding van het grootste belang namelijk

VUURFEEST VUURFEEST VUURFEEST

Want oh ja, dat is voor jullie het enige dat telt deze maand. We zeggen daarbij ook 'jullie' want voor ons, jullie leiding, tellen enkel de

EXAMENS EXAMENS EXAMENS

Daarom bezorgen we jullie een overzichtje met onze examendata, want zo graag als wij voor jullie Sinterklaas speelden in december, even graag zouden we een hart onder de riem gestoken krijgen van jullie in januari. Mogelijke opties zijn (in stijgende mate van appreciatie): kaarsjes branden, succesberichtjes, voedselvoorzieningen en een episch vuurfeest in elkaar steken.

	9/jan	10/jan	11/jan	12/jan	13/jan	14/jan	15/jan
Coibae							
Hathi					principles of database management		
Lishù							
Mapache							
Suricato					vastgoedrecht		
	16/jan	17/jan	18/jan	19/jan	20/jan	21/jan	22/jan
Coibae		statistiek				micro economie	
Hathi	simulation theory and applications						
Lishù			media archeologie van beelstrategieën				
Mapache						micro economie	
Suricato					bank- en effectenrecht		
	23/jan	24/jan	25/jan	26/jan	27/jan	28/jan	29/jan
Coibae	onderzoeksmethoden				arbeid en organisatie psychologie		
Hathi			machine learning and inductive inference				
Lishù							
Mapache	onderzoeksmethoden		business & corporate strategy				
Suricato	rechtpsychologie		verbintenissenrecht in de onderneming				
	28/jan	29/jan	30/jan	31/jan	1/feb	2/feb	3/feb
Coibae							
Hathi							
Lishù							
Mapache			beleidsinformatica				
Suricato							

Ah ja, als jullie graag willen weten wat we gaan doen deze maand:

14/01: Kerstentetje: neem allemaal een vlees(veranger) en een sidedish/dessertje mee + cadeau van max 5 euro voor secret santa + casual chic als dresscode (komt nog wel iets op fb of messenger pakt)

21/01: Actieve avondvergadering: op de vaste uren (18u30-21u30 zoals week ervoor) in perfect uniform en met volle goesting om 100% scoutesk je avond op te vullen

28/01: Vuurfeest: de dag waar jullie al weken naartoe werken. We beginnen 's ochtends vroeg met opbouw, hele dag werken op vuurfeest, slapen op de scouts en zondag een heel dag opruim = feest

[standaardopmerking over verwittigen als je niet kan komen, in perfect uniform komen, met fiets komen, veel werkjes doen, inzetten voor vuurfeest, groetjes van jullie leiding, opsomming leiding]

[in januari: maak de standaardopmerking en afscheid in thema van het nieuwe jaar ofzo]

AGENDA:

28 JANUARI: VUURFEEST VT'05

12 FEBRUARI: SPAGHETTISAUSVERKOOP

25-26 MAART: ETENTJE

31 MAART - 2 APRIL: (KLUIS)WEEKEND

16 APRIL: PIZZAVERKOOP VT'05

23 APRIL: SPORTDAG

27 MEI: ZOMERBAR

3(OF 6)-13 AUGUSTUS: KAMP

VERJAARDAGEN:

6: SATERHOEN

9: ADÉLIE