



# TICTAK

## INFOBROCHURE





# INLEIDING

Beste ouders,

Deze TicTak-infobrochure dient als aanvulling op de Blauwe Gids en bevat alle informatie die specifiek voor de TicTak belangrijk is. Vergeet dus zeker ook niet de Blauwe Gids te bekijken voor de algemene info.

Doorheen het jaar kan je met alle vragen en problemen bij ons terecht. Spreek gerust iemand van de TicTak-leiding aan na een vergadering of neem contact op met de takleider, Salmo (Simon Peeters) via mail ([salmo@thilacoloma.be](mailto:salmo@thilacoloma.be)) of via telefoon (0484 80 08 89).

Dan gaan we samen een topjaar tegemoet!

Veel groetjes van de TicTak-leiding,

Koala, Laridae, Orso, Pony, Salmo, Stekelstaartekhoorn en Vesikoirra

# INHOUD

<b>INLEIDING .....</b>	<b>2</b>
<b>INHOUD.....</b>	<b>3</b>
<b>DE TICTAK-LEIDING.....</b>	<b>4</b>
<b>DE TICTAKKERS .....</b>	<b>7</b>
<b>UNIFORM .....</b>	<b>8</b>
<b>GEWONE VERGADERINGEN .....</b>	<b>9</b>
<b>SPECIALE VERGADERINGEN.....</b>	<b>10</b>
<b>WEEKENDS .....</b>	<b>13</b>
<b>KAMP .....</b>	<b>14</b>

# DE TIC TAK-LEIDING

Hey! Mijn totem is Betrokken Koala. Dit is mijn eerste jaar als leiding maar gaf reeds leiding aan de TicTak afgelopen kamp als VT. Ik heb enorm hard genoten van dat kamp en ben heel enthousiast om het jaar verder te zetten op die manier. Ik studeer Biologie aan de VUB en zit daar tijdens de week ook op kot. Op zaterdag geef ik danslessen en hoop ook op zondag tijdens de scoutsvergadering veel te dansen met de tictakkers! Ik heb er alvast enorm veel zin in!



*Betrokken Koala*



*Gewiekste Laridae*

Heyhey, ik ben gewiekste laridae. Ik begin nu aan mijn tweede jaar leiding geven. Vorig jaar stond ik bij de welpen, maar ik heb heel veel zin om dit jaar de TicTak beter te leren kennen. Ik denk dat het een zalige groep is om leiding aan te geven! Door de week zit ik op kot in Leuven waar ik European Studies studeer aan de KU Leuven. In mijn vrije tijd hou ik van bakken, muziek en op stap gaan met mijn vriendinnen. Natuurlijk vind je me in het weekend altijd op de scouts. Ik kijk alvast heel hard uit naar dit jaar, hopelijk jullie ook!

Heyhoi, toegewijde Orso hier. Na mijn eerste jaar leiding bij JV1 te staan, heb ik enorm veel zin om dit jaar leiding aan de TicTak te geven. Ik ben 19 jaar oud en studeer Industrieel Ingenieur aan de KU Leuven op campus De Nayer, lekker dicht bij de scouts dus. Buiten school houd ik me vooral bezig met scouts en met de hond (wandelen). Ik loop en klim af en toe en ook achter de tv of op de KV spot je me wel eens. Ik heb enorm veel zin in het nieuwe scoutsjaar en hoop dat het een fantastisch jaar wordt!



*Toegewijde Orso*





**Gevatte Pony**

Helaba, gevatte Pony hier. Voor de meeste ouders zal ik wel al een bekend gezicht zijn. Mijn eerste ontmoeting met de TicTak vond reeds plaats in de zomer van 2022, waar ik op kamp leiding mocht geven aan de Tictakkers wel als VT op dat moment. Ook afgelopen jaar mocht ik al eens een jaartje leiding geven aan de tictakkers en daar wil ik nu met plezier nog een jaartje aan toevoegen. Naast de scouts in het weekend, zit ik in de week op kot in Leuven waar ik Politieke wetenschappen studeer. Daarnaast voetbal en fitness ik ook al eens graag in mijn vrije tijd. Ik kijk al superhard uit naar dit jaar ben er zeker van dat we een fantastische tijd tegemoet gaan.

Hey, ik ben onverstoorbare Salmo. Waarschijnlijk kennen jullie me nog van vorig jaar, maar ik ben heel blij nog een extra jaar TicTak-leiding te kunnen zijn. Mijn grootste bezigheid (naast scouts uiteraard) is mijn studie, rechten. In de week bevind ik mij dan ook voornamelijk op mijn kot in Leuven. In het weekend verdeel ik mijn tijd tussen de scoutsterreinen en het zwembad, waar ik op zaterdag waterpolotraining geef. De weinige tijd die overblijft, besteed ik thuis. Samen met mijn superenthousiaste medeleiding en al even enthousiaste tictakkers (meestal dan toch ;)), hoop ik de leukste momenten te beleven. Tot op de scouts!



**Onverstoorbare Salmo**



**Snaakse Stekelstaarteekhoorn**

Allo allo, snaakse Stekelstaarteekhoorn hier (stekkie of stekel voor het gemak). Na een jaartje kapoenen en jongwelpen kom ik dit jaar de TicTak vergezellen. Zelf heb ik er al super veel zin in. Buiten de scouts studeer ik voor leerkracht lager onderwijs en ben ik barman in de Puro. Verder pik ik graag eens een matchke KVM mee en speel zelf in de zaalvoetbal ploeg van ons VT-jaar. Ik verwacht een bangelijk jaar en kijk er echt naar uit, ik hoop jullie ook!!

Hey hey, ik ben Fidele Vesikoirra en ik ben super enthousiast om dit jaar aan de slag te gaan als leiding bij de TicTak! Na een geweldig kamp met de kapoenen ben ik helemaal klaar voor mijn eerste jaar leiding. Ik ben 18 jaar en doordeweeks vind je me in Antwerpen, waar ik event- en projectmanagement studeer. Naast de scouts ben ik ook actief als animator bij Kazou en werk ik in De Margriet op de Bruul in Mechelen. Ik heb enorm veel zin in dit jaar en kan niet wachten om er samen met de tictakkers iets onvergetelijks van te maken. Tot op de scouts!



***Fidele Vesikoirra***



# DE TICTAKKERS

Hieronder vindt u de namen van alle tictakkers terug:

- Aleksandra
- Arne
- Camila
- Capitano
- Emippo
- Emma
- Estelle
- Grizzly
- Julie
- Kameleon
- Lente M.
- Lente R.
- Mathis
- Pirolo
- Slangehalsvogel
- Tarbagan
- Tibe
- Toon
- Wout

## **BALOES EN BAGHEERA'S**

De TicTak-groep wordt in een aantal situaties ook onderverdeeld in 2 groepen: de baloes en de bagheera's. Deze opdeling maken wij als leiding zelf en gebeurt op basis van hun leeftijd en leefwereld. **Baloes** staan in de bovenstaande lijst in het blauw aangeduid, **bagheera's** in het rood. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk (vooral in het geval van de nieuwe kinderen).

De baloes zijn de 'jongste' tictakkers. Zij hebben heel veel nood aan inkleding binnen een spel en leven soms nog in hun eigen wereldje. Ze hebben minder nood aan wilde spelletjes en hebben veel structuur nodig.

De bagheera's zijn de 'oudste' tictakkers. Zij kunnen wat meer uitdaging gebruiken en zijn niet bang voor een wilder spel. Ook strategisch inzicht in een spel is hen niet vreemd. Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan je een bagheera worden, maar er wordt altijd een afweging gemaakt welke groep het beste aansluit bij de leefwereld en de interesses van uw kind.

Deze opsplitsing is van belang voor het uniform, bij de inclusie- en gesplitste vergaderingen en op kamp, maar de uitleg hierover volgt verder.

# UNIFORM

Bij Thila Coloma hechten we veel belang aan het uniform. We verwachten daarom dat iedereen elke vergadering in compleet uniform naar de scouts komt. Hieronder volgen enkele verduidelijkingen omtrent het uniform van de TicTak, maar lees zeker ook de algemene uitleg in de Blauwe Gids.

## **SOKKEN**

De sokken verschillen naargelang je baloe of bagheera bent. Baloes dragen groene sokken. Bagheera's dragen grijze sokken. Je kan deze kopen via Hopper, maar dit hoeft zeker niet. Zolang de kleur klopt en er geen te gekke patronen opstaan, is dit zeker goed genoeg.

## **T-SHIRT**

De baloes dragen een blauwe T-shirt. De bagheera's daarentegen dragen een witte T-shirt. Deze T-shirts zijn net als de trui en das te koop in onze Fiskehytte, elke week vlak voor of na een vergadering.

## **HEMD**

Het hemd is het belangrijkste uniformstuk van een scout, aangezien dit een internationaal uniformstuk is. Hier hangen dan ook alle kentekens op. Binnen TC hebben we echter de afspraak gemaakt dat enkel de oudere leden een hemd moeten hebben. Bagheera's worden dan ook verwacht een hemd te hebben, maar baloes hoeven dit niet aan te kopen. Kentekens van baloes worden bevestigd op hun trui.



# GEWONE VERGADERINGEN

De vergaderingen gaan normaal elke zondag door op de terreinen van Thila Coloma (Geerdegemstraat 80-82, 2800 Mechelen) en dat van 14u tot 17u. Er gaat geen vergadering door op de eerste zondag van elke maand en op feestdagen. Als er uitzonderlijk toch op een andere locatie wordt afgesproken of als er een ander start- of einduur is, vind je dit terug in de Thilala (te bezichtigen op de website) of wordt dit gecommuniceerd via mail.

Tijdens de examenperiodes van januari en juni gaan de vergaderingen uitzonderlijk door op zaterdag in plaats van op zondag en dit van 18u30 tot 20u30. Ook hier is de regel van kracht dat er op de eerste zaterdag van de maand en op feestdagen geen vergadering doorgaat.

Een vergadering missen is uiteraard niet zo erg. Vergeet in dat geval wel niet om ten laatste 24u op voorhand het verwittigingsformulier op de website in te vullen (<https://www.thilacoloma.be/takken/tictak/>). Indien je graag nog bijkomende verduidelijkingen wenst te geven of dit liever persoonlijk stuurt, mag je dit ook gerust doen via bericht (0484 80 08 89) of mail ([salmo@thilacoloma.be](mailto:salmo@thilacoloma.be)) naar Salmo. Stuur dit dan bij voorkeur wel niet via de Whatsapp-groep, zodat het overzichtelijk blijft. Zo kunnen wij hier rekening mee houden!

# **SPECIALE VERGADERINGEN**

## **DESSERTENNAMIDDAG: 13/10**

Dessertennamiddag is een jaarlijkse traditie van onze scouts. Deze zondag eindigt de vergadering al om 16u (een uurtje vroeger dus). Nadien kan iedereen komen genieten van gebakjes gemaakt door leiding, ouders en kookploeg. Je kan hier ook iets drinken en er wordt randanimatie voor de kinderen voorzien.

## **MARSEPEINVERKOOP: 10/11**

Deze vergadering spelen we voor 1 keer geen spel, maar gaan we in de buurt van deur tot deur speculaas en marsepein verkopen. Zo proberen we een centje in te zamelen voor de bouw van ons nieuwe gebouw. We spreken zoals gewoonlijk af op de scouts.

## **INCLUSIEVERGADERING 1: 24/11**

De eerste inclusievergadering worden alle tictakkers volgens hun niveau verdeeld over de andere takken. De mini's spelen bijvoorbeeld met de kapoenen, terwijl de oudste bagheera's bij de verkenners staan. Ook de TicTak-leiding verdeelt zich over de takken. Hierdoor leren ze ook andere kinderen buiten de TicTak kennen en we hebben al gezien dat dit mooie vriendschappen kan opleveren. Ook voor de kinderen in de andere takken is dit overigens een meerwaarde, aangezien zij ook de tictakkers op een betere manier leren kennen.



## **INCLUSIEVERGADERING 2: 23/02**

Deze inclusievergadering zijn het enkel de baloes die met een andere tak gaan spelen (een kapoenen- en welpentak). Een deel van de leiding zal zich mee over deze takken verdelen, de andere leiding speelt samen met de bagheera's een spel. Ook enkele leiders van deze kapoenen- en welpentak komen voor deze vergadering meespelen met de bagheera's.

We willen ook de mogelijkheid bieden voor baloes die het niet zien zitten om met een andere tak te spelen om samen met de bagheera's te spelen. We zullen dit ook op de ouderbar bespreken.

## **TAKWISSEL: 16/03**

Deze zondag zal je ons niet zien bij de TicTak, want voor 1 vergadering krijgt elke tak een andere leidingsploeg. Geen zorgen, wij lichten de nieuwe leidingsploeg op voorhand voldoende in, zodat zij weten hoe ze met de tictakkers moeten omgaan.

## **INCLUSIEVERGADERING 3: 13/04**

Ditmaal zijn het enkel de bagheera's die samen met een verkenner of jv-tak gaan spelen. Een deel van de TicTak-leiding zal mee naar deze takken gaan, de rest van de TicTak-leiding speelt samen met de baloes en de kinderen die hierdoor overprikkeld zouden geraken een spel. Ook in dit geval zullen enkele leiders van deze verkenner- en jv-tak eenmalig mee in leiding komen staan bij de TicTak (dus bij de baloes).

## **SPORTDAG: 11/05**

Sportdag is een dag waarop de hele scouts aanwezig is. We starten al om 10u met een grote formatie en ochtendgymnastiek en na een dag vol sport en spel eindigen we om 17u. Deze dag gaat door in het BLOSO-domein (nu: Sport Vlaanderen Hofstade).

## **LENTESCHOONMAAK: 18/05**

Vandaag wederom geen spel op het programma, maar de jaarlijkse kuis van de scoutsterreinen. Na een heel jaar spelen en ravotten zijn de scoutsterreinen wel eens toe aan een poetsbeurt. Elke tak krijgt haar eigen taakje om uit te voeren. Dit is altijd een leuke vergadering met veel sfeer en ijsjes als 4-uurtje.

## **GESPLITSTE VERGADERINGEN**

Gesplitste vergaderingen zijn vergaderingen waarbij zowel de baloes als bagheera's een apart spel spelen. Dit idee is enkele jaren geleden al eens uitgeprobeerd, maar is nadien stilletjes naar de achtergrond verdwenen. Wij zouden dit graag eens willen herintroduceren om te kijken of dit een leuke aanvulling op de gewone vergaderingen kan zijn.

De leiding zal zich logischerwijze ook in twee opsplitsen. Hierdoor kunnen beide groepen een spel spelen dat nog beter is afgestemd op de eigen leefwereld. We zouden 1 of 2 keer willen uitproberen dit jaar zodat er ook nog vergaderingen met de volledige groep overblijven.

# WEEKENDS

## **TAKWEEKEND 1: 25-27/10**

Het weekend voor de herfstvakantie gaan alle takken van TC naar ergens anders op takweekend. Wij brengen dit weekend met de TicTak door in de lokalen van Chiro Leest. We slapen er op matjes of veldbedjes, spelen er spelletjes, eten er samen... Een scoutsweekend start op vrijdagavond en eindigt zondagmiddag. Meer informatie volgt op tijd via mail!

## **BELOFTEWEEKEND: 27-29/12**

Het belofteweekend gaat elk jaar door van 27 tot 29 december in De Hoge Rielen in Kasterlee. We gaan met de hele scouts naar daar, maar in dit grote domein zit elke tak wel in een apart gebouw. Dit weekend verschilt van de andere twee, aangezien we hier op bedden slapen (geen matjes nodig dus), de kookploeg eten maakt voor ons en het weekend wordt gekenmerkt door een beloftemis de laatste avond. Hier doen sommige leden en leiding hun belofte voor de hele scouts: een bijzonder moment!

## **TAKWEEKEND 2: 25-27/04**

Het weekend na de paasvakantie gaan alle takken van TC voor de laatste keer dit scoutsjaar op takweekend. Wij brengen dit weekend met de TicTak door in de lokalen van KLJ Schiplaken. We slapen er op matjes of veldbedjes, spelen er spelletjes, eten er samen... Een scoutsweekend start op vrijdagavond en eindigt zondagmiddag. Meer informatie volgt op tijd via mail!



# KAMP

Het kamp is traditioneel het hoogtepunt van het scoutsjaar. Tien dagen heel dicht bij elkaar en bij de natuur leven is de droom van elke scout! Zoals bij alles, proberen wij ook op kamp met TicTak zoveel mogelijk bij de andere takken van TC aan te sluiten. Dat betekent dat ook wij in tenten slapen op matjes/luchtmatrassen/veldbedden, een HUDO gebruiken in plaats van een toilet, op dagtocht/tweedaagse gaan én ons wassen in de beek. Zonder al die dingen kan je niet écht zeggen dat je op scoutskamp bent geweest!

## **DUUR VAN HET KAMP**

De duur van het kamp verschilt voor baloes en bagheera's:

Bagheera's vertrekken al op 3 augustus, samen met de welpentakken en de jv's. Baloes zijn nog wat 'kleiner' en komen daarom maar 1 week mee op kamp. Zij worden op 6 augustus door hun ouders gebracht naar de kampplaats, zodat de ouders eens kunnen rondkijken en zelf ook even kunnen genieten van de kampsfeer. De allerkleinste baloes (ook wel de mini's genoemd) kunnen er ook voor kiezen om slechts 3 dagen mee te gaan op kamp. Zij worden dan op 10 augustus op het kampterrein afgezet.

Van deze data wordt, tenzij in uitzonderlijke gevallen, niet afgeweken. Familievakanties, sportkampen en dergelijke plan je dus zo dat ze niet overlappen met het scoutskamp, want die dingen vinden wij geen geldig excuus om later in te pikken op kamp. Dat klinkt streng, maar dat is het beleid voor alle kinderen van TC, dus ook voor ons!

Op 13 augustus komen we allemaal samen terug met bussen. We komen in de late namiddag aan op de parking van het zwembad van Hofstade.

## **VERZORGING OP KAMP**

Tictakkers hebben doorgaans iets meer verzorging nodig dan andere leden van de scouts en die verzorging wordt ook op kamp gewaarborgd. Eerst en vooral heeft de leiding door weekends en vergaderingen normaal al enige ervaring met de verzorging. Er zal ook een leider verantwoordelijk zijn voor de medicatie voor, tijdens of na de maaltijden/het slapengaan.

Daarnaast is er op kamp ook een EHBO-verantwoordelijke aanwezig. Dit is een gediplomeerd verpleegkundige, die klaarstaat bij problemen die de leiding zelf niet kan oplossen. Er is ook altijd iemand van de kookploeg ambulancier, wat wil zeggen dat die persoon de hele tijd klaarstaat om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te rijden indien nodig. Uiteraard zijn dit rampscenario's, maar we nemen liever het zekere voor het onzekere.

## **TOTEMS OP KAMP**

Leden die minstens 15 jaar zijn en op hun vierde kamp meegaan, krijgen dat jaar hun totem. Dit jaar krijgen Lente R. en Estelle op kamp dus hun totem.

Een totem is een diernaam die de leiding voor jou uitkiest op basis van je karaktertrekken. Aan totems wordt binnen TC heel veel belang gehecht. Wij zijn een van de weinige scoutsgroepen in Vlaanderen die leiding en leden aanspreken met hun totem.

Je totem krijg je dan ook niet voor niets. Ook tictakkers moeten hun totem verdienen door op totemtocht te gaan én totemproeven uit te voeren. De totemtocht is een tocht 's avonds en 's nachts. Je wordt gedropt en moet op de kaart de weg terugvinden. Je slaapt net zoals op tweedaagse onder een shelter. Bij terugkomst op het kampterrein wachten je nog heel wat proeven (hoogteparcours, modderput, behendigheidsproeven enz.) waarbij je kan bewijzen dat jij je totem waard bent.

De totemdag wordt afgesloten door een echte ceremonie waar de leiding, voor de hele scouts, je totemtekst voorleest en je opgenomen wordt 'bij de Sachems'. Werkelijk een moment om nooit te vergeten!

## **WANDELEN OP KAMP**

Baloes maken een dagtocht van 4 à 5 km, bagheera's gaan op tweedaagse (ongeveer 15 km in 2 dagen). We passen het tempo aan en er zijn voldoende pauzes zodat iedereen kan volgen.

Op tweedaagse slapen we ergens anders. De bagheera's nemen dus een grote rugzak mee met daarin een matje, slaapzak, een vuurtje om op te koken en eten en drinken. Water wordt 's avonds bijgevuld door de kookploeg die even langskomt.

De dagtocht van de baloes valt op de tweede dag van de tweedaagse van de bagheera's. Het is de gewoonte dat we dan 's middags afspreken om samen met de hele groep te eten. Hierna stappen we samen met iedereen terug naar het kampterrein.

## **AFSCHEID OP KAMP**

Op de laatste avond van het kamp wordt er ook een grote kampvuuravond georganiseerd. Dan komt heel TC voor de laatste keer samen om afscheid te nemen van de stoppers. Dit is voornamelijk leiding, maar ook van de stoppende tictakkers wordt uitgebreid afscheid genomen. Alle stoppers krijgen dan ook nog een cadeau als bedankje voor hun vele jaren in TC.

Bij de TicTak is de regel dat je verplicht moet stoppen in het jaar dat je 25 wordt. Dit doen we om ervoor te zorgen dat ook nieuwe jonge leden de kans krijgen om te genieten van het scoutsavontuur. Scouts is en blijft namelijk een 'jeugd'beweging. Dit jaar zullen we daarom helaas afscheid moeten nemen van Grizzly en Tarbagan.